

## **Gespreksavond over Etty Hillesum**

De dagboeken van Etty Hillesum (1914-1943), die voor het eerst verschenen in 1981 onder de titel 'Het verstoorde leven', veroorzaakten een sensatie. Ze bevatten de gedachten en gevoelens van een jonge joodse vrouw die niet wilde onderduiken, maar uit solidariteit met haar volksgenoten wilde meegaan naar de kampen. Een vrouw die gaandeweg steeds religieuzer werd op een eigen en originele manier. Die een turbulent liefdesleven had. Die koos voor liefde en tegen de haat. Over haar leven vertelt ds. Peter van de Peppel en we spreken met elkaar over enkele van haar teksten. Kunnen haar woorden ons inspireren en hoe raakt haar zoektocht de onze? Bij binnenkomst brengen Gemma Weber en Co Raatjes Joodse liederen ten gehore.

De bijeenkomst vindt plaats in de Adventskerk, Lindelaan 29, Assen op dinsdagavond 9 april as.

Inloop vanaf 19.45 uur. Het begint om 20.00 uur en duurt tot 21.30 uur.

Deze activiteit is de eerste in een serie van drie in de Adventskerk te Assen. Op 26 april is er een lectio divina met teksten van Etty en op zondagavond 5 mei om 19:30 uur een meditatieve en muzikale viering met teksten uit de dagboeken van Etty en muziek van haar broer Mischa.